



# Ett uttalande från Sabeel Ekumeniska befrielse-teologiska center

Östra Jerusalem, Palestina Oktober 2023

**Fruktansvärda våldshandlingar fortsätter mellan israeliska trupper och palestinska motståndsgupper med tusentals döda och skadade på båda sidor som resultat, inklusive ett stort antal av civila män, kvinnor och barn. Den förödande upptrappningen kom som ett resultat av en överraskningsattack mot Israel av Hamas, och med Israels ledning som hotar med långtgående våld och förödelse.** I Sabeel ser vi framför oss en framtid där varje liv har ett inneboende värde, och varje individ åtnjuter frihet och säkerhet, oberoende av deras bakgrund eller identitet. Sabeel fördömer och sörjer den tragiska förlusten av allt liv och mänskligt lidande. Vi avvisar kategoriskt alla former av våld och vi inser att den enda vägen framåt för oss är icke-våld.

Det har gått 75 år sedan Nakba (katastrofen), 57 år av brutal militär ockupation av Västbanken och östra Jerusalem och 16 år sedan den kvävande militära blockaden av Gaza inleddes. I ljuset av denna till synes ändlösa march av fördrivning och död, så inleder beväpnade palestinska motståndsgupper en attack utan motstycke vilken inkluderar massakrer på israeliska civila. Som svar på detta har den israeliska regeringen satt igång flyganfall, bombningskampanjer utan någon urskillning, och svarsaktioner som kan betraktas som krigsbrott – allt tillsammans med en genocidretorik mot den civila befolkningen i Gaza.

Allt medan vi noggrant följer och genomlever de händelser som kommer att utveckla sig vidare är det viktigt att komma ihåg:

- Palestinier har varit under attack, och lidit av fördrivning och dehumanisering ifrån Sionismen i över 75 år.
- Israels ständigt pågående policier med fördrivning, apartheid, och ockupation har underlättats av stödet ifrån flera dominerande globala makter, i första hand USA som fortsatt är djupt involverad i denna konflikt.
- Under det senaste året har en massiv svängning till extrem-högers i den israeliska regeringen fått som följd en intensifierad och hänsynslös militär ockupation. Det palestinska folket drabbas av våldsamma fördrivningar, husrivningar, en stor mängd dödande, belägring och dagliga trakasserier.
- Det förekommer återkommande, ofta våldsamma händelser då judiska extremister och israeliska militärer hindrar rätten till fri religionsutövning genom att storma den muslimska Al Aqsa moskén i Jerusalem i försök att göra anspråk på platsen och trakassera fredliga gudstjänstutövare.
- De israeliska myndigheterna har påtvingat långtgående restriktioner på palestinska kristna och kyrkor och detta framför allt under religiösa högtider. Attacker ifrån extrema judiska grupper emot palestinska kristna gemenskaper och egendom fortgår med liten eller inga åtgärder ifrån israeliska myndigheter.



- Under många år har folket I Gaza känt av ett strupgrepp av en strikt israelisk blockad från luften, havet och land vilket effektivt har fängslat mer än två miljoner individer och berövat dem grundläggande mänskliga rättigheter. Under de senaste dagarna har Israel hindrat all mat, bränsle, el eller vatten från att komma in I Gaza.
- Palestinska fångar, även barn, blir rutinmässigt överfallna, bundna försedda med ögonbindel och utslitna ifrån sina hem I de tidiga morgontimmarna av den israeliska armén och ofta arresterade utan formella anklagelser och rättegång och därefter hållna I israeliska militärfängelser I månader och år. Fredliga protester mot dessa åtgärder även då det sker I form av t ex hungerstrejk bemöts med hårda återverkningar.
- Många palestinska hem I olika byar och städer har antingen utsatts för anlagda bränder av israeliska bosättare eller raserats av militäroperationer.
- Hela palestinska byar har tvingats att utrymma sina hus och landområde där de bott I generationer ibland för att området utnämns till militärt övningsområde.

**Under 75 år har israelisk politik kretsat kring fördrivning, militär ockupation och uppehållande av en apartheid regim. Lidandet under alla dessa år är på ett påtagligt sätt knutet till det internationella samhällets roll I detta kaos, särskilt gäller detta USA tillsammans med andra globala makter som UK, Canada, Australien tillsammans med några ytterligare länder. Genom att ständigt stödja Israel så främjar USA och andra krafter indirekt det pågående våldet. Det okontrollerade militära biståndet, diplomatiskt skydd, och enormt finansiellt stöd ifrån USA spelar en stor roll I att underblåsa Israels politik. Att okritiskt backa upp den israeliska militären vidmakthåller bara våldsspiralen.**

I ljuset av dessa utmaningar så förbinder vi oss som undertecknare I vårt engagemang till ickevåld , en hållning som är påverkad av följande övertygelser:

- Kraften I den israeliska armén och dess allierade är utan motstycke. Våld kommer inte att leda till seger.
- Icke-våld är en stark kraft. Den ger utrymme för kollektivt deltagande ifrån palestinier, israeler och det internationella samhället. Icke-våldets väg är den som ger störst påverkan.
- Vår främsta kamp är inte mot individer utan mot ondskan I sig. Våld skadar individer men vår verkliga motståndare är den nedärvda ondskan i ockupation och rasistiska ideologier vilka endast kan besegras av godhet, för Gud är förkroppsligandet av godhet.
- Vi hävdar ickevåld för att den överensstämmer med de gudomliga principerna som Skaparen har lagt fast. Liksom regn är opartiskt och sköljer över både den förtryckte och förtryckaren vill vi hålla fast vid Guds vägar.

Till alla dem som tror på och utövar våld så vill vi säga:



1. Ta avstånd från våld, det är inte lösningen. Låt er inte styras av hat och hämnd.
2. Till dem som greppar sina vapen så bönfaller vi er att följa principerna i Geneve konventionen och lagar i en väpnad konflikt. Att hålla fast vid civila livs helighet såsom en delad princip i alla religioner och i mänsklig moral. Låt alla stridande avhålla sig ifrån hänsynslös slakt på mänskligt liv och såsom ett minimum ansluta sig till principerna om distinktion, proportionalitet och militär nödvändighet, en rätt behandling av fångar och under inga omständigheter *malum en se* (nedärvda ondskefyllda metoder)
3. Vi vill lyfta fram dem som har valt att hålla fast vid internationell humanitär lag också mitt i så mycket förödelse.

Vi sträcker ut vår inbjudan till våra vänner, partners och alla som är hängivna rättvisan och fred och försoning att stödja vår ickevålds mission. Den israeliska regeringens ständiga politik med fördrivning, militär ockupation och apartheid måste brytas ned men inte till priset av att vi förlorar våra egna värderingar och mänsklighet. Elimineringen av den andre är inte ett alternativ. Stå tillsammans med oss i vår ickevålds strävan.

**Det internationella samfundet måste förstå att en hållbar fred och ett slut på våldet är sammanflätat med att söka en verklig rättvisa grundad på internationell rätt. Palestinier begär en rättvis lösning på den orättvisa som Al Nakba, katastrofen, orsakade, ett slut på 1967 års militära ockupation och ett slut på det rådande apartheidssystemet. Det palestinska folkets envishet och anda är orubblig med *sumud* (trogen uthållighet) ständigt uppenbar. Majoriteten av palestinier som har valt ickevåld, tillsammans med våra israeliska och internationella vänner bör fortsätta att välja kreativitet och mod såsom sina främsta redskap och det är nödvändigt för alla som strävar efter frihet, rättvisa och fred i Palestina och Israel att uppmuntra och stödja varandra.**

**9 oktober 2023 Sabeel Jerusalem**